

Savitri bijeenkomst 14 april 2018

De dag begon met de verrassing van vijf nieuwe mensen: Harry (Hofstra, we hebben nu twee Harry's), Carolien, Saskia, Letteke en Darja.

Allemaal van harte welkom!

Er hadden verschillende mensen afgezegd, maar de groep was toch zo groot dat de serre gezellig vol zat.

Marianne had weer voor een gastvrij onthaal gezorgd – dank je wel! – en Harry bracht heel lekkere bonbons mee omdat hij pas jarig geweest was.

Na een korte stilte zijn we begonnen met een “kennismakingsronde” omdat er zoveel nieuwe mensen waren. Iedereen werd uitgenodigd om kort te vertellen waarom men zich aangetrokken voelde tot Savitri en met de groep wilde kennismaken of waarom de groep een meerwaarde had.

Daarna begonnen we met het lezen van canto III van boek I, “The Yoga of the King”.

Ja, het wordt misschien een beetje afgezaagd om te zeggen, maar: dit prachtige canto ontroerde ons weer. “Tot tranen toe bewogen” was zelfs van toepassing.

Alweer beschreef Martin kort de legende die aan het hele boek ten grondslag ligt, ook om de plaats van dit canto in dat geheel te verduidelijken.

“The King” bijvoorbeeld is Aswapathy, een groot yogi, die in boek II de werelden bereist.

We stonden stil bij veel prachtige zinnen – en ook regelmatig bij de mooie Nederlandse vertaling van Martin waar we soms ook kippevel van kregen. Het is zo fijn om dat Nederlands erbij te hebben, vonden velen van ons.

Het was een levendige en inspirerende uitwisseling.

Na de lunchpauze – de tijd vloog voorbij met o.a. gesprekjes – lazen we na een korte stilte verder in canto III. Ook weer met prachtige passages en beeldende taal.

Er was dezelfde levendigheid als 's ochtends. We herkenden regelmatig zinnen die we op ons eigen leven konden betrekken, die ons steun en kracht gaven, of die een beeld schenen te schetsen van de wereld om ons heen.

Zo ging de tijd voorbij en na een stilte gingen we over naar het bespreken van enkele actuele zaken.

1) Kaarten.

Jos is jarig vandaag. In het kennismakingsronde vertelden verschillende mensen in de jaren 70 aan de Matrimandir gewerkt te hebben, o.a. ook met Jos en Elly. We besluiten hem een verjaardagskaart te sturen, en misschien komt hij nog eens mee (?) met Hannah.

Ook sturen we een kaart naar Atie, die nog steeds herstellende is maar waarschijnlijk niet meer kan komen. We vragen ons af hoe het met haar is.

En ook Hans moeten we helaas missen, samen met zijn gitaar en liederen. Ook een kaart voor Hans! We spreken af om vanaf de volgende keer weer naar zijn liederen te luisteren, want dat missen we ook – het is er vanaf dat we bij Marianne kwamen niet meer van gekomen. Marianne heeft wel zijn cd's en ik zal steeds van te voren liederen uitzoeken.

2) De lezing van Sonia.

Met de lezing van Sonia die ik jullie heb toegestuurd zouden we vanaf januari iets kunnen doen, als we aan boek II beginnen. De twee volgende canto's van boek I lezen we in juli en oktober. We zullen over Sonia's bijdrage iets afspreken in onze volgende bijeenkomsten.

3) Financiën.

Zoals afgesproken is de jaarlijkse contributie van € 60,-- naar € 40,-- per jaar gegaan. Zoals altijd kun je weer per keer betalen (€ 10,-- per dag), of het gehele bedrag ineens overmaken of contant betalen. Verschillende mensen hebben al de contributie voor dit jaar overgemaakt.

Als je per bank wilt betalen, kan dat op:

Banknummer: NL 33 TRIO 0390 4886 58 t.n.v. H.J.M.T. Althuisen, Winschoten, o.v.v. "Bijdrage Savitrigroep 2018"

4) Het aan- en afmelden.

Het aanmelden bij Marianne gaat steeds beter. Ook is het fijn dat de mensen die niet konden komen zich hebben afgemeld. Dank daarvoor.

Als je een mailtje hebt gestuurd waarmee je je hebt aan- of afgemeld, en je krijgt daar geen bevestiging op, wil dat niet zeggen dat het niet is aangekomen. Soms kan een antwoordje er tussendoor glippen. Ik doe mijn best om alles te beantwoorden.

5) Data bijeenkomsten dit jaar: 7 juli en 13 oktober.

6) Rondvraag.

Jannet vraagt hoe het zit met "Savitri around the World", omdat niet iedereen te zien was. Zo blijkt het "Nijmegengroepje" afwezig te zijn geweest, en ook Maurice uit België was niet te zien. Jettie vertelde mij dat er nog meer fouten in zaten, en dat men bezig is om een film te maken waarin alles wordt gecorrigeerd. Die zal dan te zien zijn op de Auroville-site of op YouTube. Het zal nog even duren want het is veel werk. Te zijner tijd horen we het wel.

Ook vertelde Jannet over een Zembla-uitzending waarin over medicijnen met de naam "Aurobindo" werd verteld. In Baarn is het verdeelcentrum. Die medicijnen worden vervaardigd terwijl er uitbuiting van mensen en van de natuur plaatsvindt. Ook pensioenfondsen spelen een rol hierin. Er worden, of zijn, kamervragen over gesteld.

Jannet zal Mauna een mailtje sturen om te vragen of zij er meer over weet.

Josee meldt dat de volgende algemene ledenvergadering van de Vereniging op 19 mei is in de Hofkamer in Nijmegen.

Ook is er een nieuwe postzegel uit t.g.v. 50 jaar Auroville. Die kan op bestelling gedrukt worden. 10 postzegels kosten 10,95 euro. Zij heeft enkele velletjes bij zich voor belangstellenden.

Jerry Beusen geeft een 7-eye workshop in Nederland op 16 en 17 juni. De locatie en de kosten zijn nog niet bekend. Eventueel zou het bij Marianne kunnen afhankelijk van het aantal deelnemers. Zij heeft enkele (nieuwe) logeerkamers beschikbaar en er zijn ook B&B's in de buurt. Verschillende mensen geven aan voor deze workshop belangstelling te hebben.

Al deze zaken staan ook in de nieuwe Nieuwsbrief, heb ik vanmiddag gezien. Verder is er nog een privé project van Erna (met Marianne en Josee), waar we een apart bericht over krijgen.

Chris geeft de naam van een website door: **auromaa.org**, van Adok Pandei.

Verder staat er nog in mijn aantekeningen: Wim van Meegen boeken
Helaas, met excuses, weet ik niet meer waar dit precies over ging.

Marianne vertelt naar welke projecten in Auroville het geld van Dorothy King gaat. Dat heb ik niet allemaal opgeschreven, er gaat in ieder geval iets naar Jerry voor zijn nieuwe centrum, en naar Quiet voordat het in zee verdwijnt, en naar housing projecten.

Verder melden we in de rondvraag dat het een mooie, inspirerende, levendige dag was.

We bedanken Marianne voor haar gastvrijheid, en elkaar voor alle bijdragen.

Mocht ik nog iets belangrijks vergeten zijn, laat het me weten!
Opmerkingen enzovoorts zijn altijd welkom.

Hartelijke groeten

Hannah