

Savitri bijeenkomst 7 juli 2018

Het was mooi weer en we zaten met een grote groep buiten onder de parasols. Alweer begon de dag met verrassingen: na lange tijd was onze troubadour Hans aanwezig, mét gitaar, en ook Jos zagen we na jaren weer terug. Marianne had zoals altijd voor een gastvrij onthaal gezorgd; geweldig, Marianne, zoals je dat steeds weer doet! En Till had een super lekkere cake gebakken omdat ze deze maand jarig zal zijn. Alvast hartelijk gefeliciteerd en dank je wel, Till!

We zijn begonnen met een ultrakort namenrondje en een korte introductie over de inhoud/betekenis van canto IV met behulp van een mailtje dat ik had ontvangen van Pieter. Zo was Pieter ook nog even bij ons.

Vervolgens waren we enkele minuten stil voordat we canto IV opsloegen: "The Secret Knowledge" en om beurten een stukje lezen.

Het prettige van dit canto is de verdeling in stukjes van enkele bladzijden, zodat we steeds even konden "bijkomen" van de indringende tekst en elkaar konden wijzen op mooie zinnen, betekenissen en inzichten die bij ons opkwamen.

Soms lezen we ook een stukje Nederlandse vertaling, die hier en daar bijzonder prachtig is en bijdraagt tot een dieper inzicht.

"Het Waarheids-Licht zal de Natuur bij verrassing overmeesteren
Wanneer een sluipgang van God het hart zal dwingen tot geluk
En de aarde onverwacht goddelijk wordt." (zie achterop deel I)

Omdat Hans bij ons was, en ZES (6!!!) liederen had meegebracht, konden we deze "tekstpauzes" ook benutten voor het beluisteren in een lied van de zojuist gelezen tekst. We hebben dit toch echt gemist, deze muzikale verdieping. Dus Hans moest er aan geloven en heeft alle zes liederen voor ons gezongen in de loop van de dag. Er was één nieuw lied bij dat deels a capella gezongen werd en daardoor heel mooi werd en iets magisch kreeg (The Absolute, the Perfect...).

Sommige liederen waren bekend (Sailor, The Secret Knowledge), en daarvan werd het refrein meegezongen, wat Hans de opmerking ontlokte dat het wel een EO-bijeenkomst leek.

Door het nog een keer meelesen/horen van de tekst kreeg die nog meer betekenis en kwam dieper naar binnen. Het was fijn om dat weer te ervaren.

Canto IV is een "sleutelcanto" dat je heel vaak kunt lezen en steeds beter leert begrijpen. Het zit tussen de twee canto's in die "The Yoga of the King" heten. Het geeft o.a. een evolutionair beeld (hoe het Goddelijke zich in de Schepping ontwikkelt en uitdrukt) "God shall grow up while the wise men talk and sleep"(338).

"One who is in us as our secret self" (766)

Ook wordt de "verliefdheid van God op Moeder Natuur" (aldus Martin) prachtig beschreven. En nog veel, veel meer.

Veel te snel was het lunchpauze en veel te snel ging die weer voorbij en lezen we verder, onderbroken door liederen. Het werd half vijf, het canto was uit, "Sailor" gezongen, tijd voor de afsluitende stilte en de rondvraag, zodat de mensen die huiswaarts wilden dat konden doen.

Rondvraag

Erna informeert over de stand van zaken betreffende Martins' droomreis.

Verschillende mensen hebben inmiddels geld overgemaakt. Wie nog wat wil bijdragen, hier volgt het banknummer van Erna:

NL 91 RABO 0381239845 t.n.v. E.L.A. Nieuwenhuis, o.v.v. Martin's reis.

Marianne en Erna zullen er samen voor zorgen dat alles in orde komt, inclusief "zakgeld" en verblijfkosten.

Martin bedankt alle gevers vanuit zijn warme hart!

Josee: we hebben een inspirerende workshop gehad met Jerry Beusen. Op 14 juli is er een workshop met Michael Spector. Loes kent hem en vertelt ons over zijn manier van werken: die heeft overeenkomsten met "Awareness through the Body" maar is toch weer anders, uitgangspunt is werken met het lichaam maar hij kan o.a. helder uitleg geven en is ook een healer (daar heeft Josee ervaring mee). Je kunt je nog opgeven en voor meer informatie: zie de nieuwsbrief van AVI-Nederland.

Josee: op 15 augustus is er weer een wandeling door de Millinger theetuinen. Zie ook de nieuwsbrief.

Josee: Carolien en Letteke worden lid van het bestuur van AVI. Carolien zal zich bezighouden met social media en Letteke met jongeren-contacten. Fijn, Carolien en Letteke, en gefeliciteerd!

Till zou graag met anderen Savitri lezen via Skype. Ze denkt aan een wekelijkse bijeenkomst waarbij beurtelings gelezen wordt zonder verder commentaar. Tijd: nader af te spreken, op een avond, ochtend of middag door de week. Heb je belangstelling, laat het dan weten aan Till, email: tillvandorst@kpnplanet.nl

Marianne vertelt over een 4-baans snelweg die gepland wordt langs Auroville via Kulapalayam naar Pondicherry. Carel is naar Delhi om daarover te praten en de bezwaren daartegen onder de aandacht te brengen. Is er niets tegen te doen? Kunnen we AVI International inschakelen (waarvan Josee de voorzitter is) of de Unesco benaderen of petitie laten tekenen, bijvoorbeeld in Barcelona bij de internationale vergadering? Wordt vervolgd.

Martin vertelde me na afloop dat hij in Auroville gaat praten met Carel over een tweede druk van de Nederlandse vertaling van Savitri (de eerste druk is vrijwel uitverkocht). Hij wil graag **iedereen** oproepen die verbeteringen kan aanbrengen in deze tweede druk om contact met hem op te nemen. Dus heb je onnauwkeurigheden, foutjes, etc. gesignaleerd die de tweede druk nog beter kunnen maken, mail Martin met je suggesties: martinscs10@mail.com Alvast dank!

Algemeen: de datum van onze volgende bijeenkomst dit jaar: 20 oktober.

Op 20 oktober zullen we de data voor 2019 afspreken.

Het was weer een mooie, inspirerende dag.

Marianne, dank voor je geweldige gastvrijheid!

Iedereen die er was: dank je wel voor alle bijdragen!

Mocht ik nog iets belangrijks vergeten zijn, laat het me weten.

Opmerkingen enzovoorts zijn altijd welkom.

Hartelijke groeten

Hannah

