

Savitri bijeenkomst 12 januari 2019

We waren gisteren met een minder grote groep dan gewoonlijk, zodat we genoeg plaats hadden in de serre bij Marianne.

Verskillende mensen waren ziek, of elders op de wereld, maar hadden ons hun groeten overgebracht met veel goede wensen voor het nieuwe jaar.

Ook Hans-met-gitaar was er: hij zong twee mooie liederen voor ons.

We begonnen wat later dan gepland omdat Hans een trein had gemist, en Erna haalde Martin en mij dus later op in Driebergen.

Onze gastvrouw Marianne had zoals altijd de tafel klaar met koffie, thee en veel lekkere dingen, die heel welkom waren. Ook kregen we allemaal een (of als je wilde twee) dozen met ayurvedic bathing powder, genaamd Mysteribath Herbomineral.

Dank je wel, Marianne voor al je goede gaven!

Het was een gezellige, inspirerende dag.

We zijn begonnen in Book II na een korte stilte.

Canto I: "The World Stair" was kort maar hevig. Hevig in de zin dat de tekst niet meteen heel duidelijk of begrijpelijk was, of gemakkelijk te overzien.

(De tekst van Sonia, die we ter voorbereiding konden lezen, vormde wel een mooie inleiding, niet alleen voor dit canto maar ook enigszins voor het hele boek.)

We stonden onder meer stil bij regel 134: "It is within, below, without, above".

We lazen wat Sonia schreef over deze regel, hoe zij hierop gemediteerd had en wat haar ervaring was (blz. 8 en 9 van Sonia's artikel).

Loes vroeg wat "contemplatie" eigenlijk inhield. We wisselden van gedachten over de termen concentratie, meditatie en contemplatie. In deze discussies merk je altijd weer hoe iedereen haar of zijn levenservaring meebrengt, heel boeiend.

Prachtige zinnen en prachtige stukjes vertaling kwamen voorbij waar we elkaar op wezen.

De liederen van Hans verdiepten ons inzicht weer. Wonderlijk wat muziek, klanken, kunnen doen voor het naar binnen brengen van een mooie tekst.

Het eerste lied "Alone he moved" (regel 1-37) en het tweede lied "A Mystery's process" (regel 206-238), beiden van canto I, waren allebei eye-openers en terwijl ik ze nu overlees wordt ik weer de teksten ingetrokken.

In canto II kwam de subtiele wereld ter sprake, hoe die met de onze verbonden is, waarom daar alles zo prachtig/volmaakt/magisch is: we lieten daar onze gedachten over gaan. Zoveel moois ook in dit canto (regels 263-271), zoveel dat naar onze toekomstige bestemming wijst.

Maar de reiziger gaat verder:

"So now he looked beyond for greater light (436)

He left that fine material Paradise

His destiny lay beyond in larger Space"(439-440)

Omdat er nog meer te melden valt, nu over naar de afspraken:

Afspraken en meer.

1)

De data voor dit jaar zijn: **13 april, 13 juli, en 12 oktober.**

2)

Chris heeft Agenda I vertaald in het Nederlands. (!) Jullie kunnen dit vinden op de site: ga naar Auroville International Nederland (of AVI-Nederland.nl), dan naar Auroville (bovenaan rechts), dan naar Literatuur, en scroll naar beneden tot Moeder's Agenda, vertaald door Chris Duindam. Het ziet er prachtig uit, Chris!

3)

We hebben onze namen op een kaart gezet voor Darja, om haar sterkte en beterschap te wensen. Marianne zal hem versturen.

4)

Het financiële overzicht van 2018 vinden jullie in de bijlage. Met algemene stemmen is voor de reis van Martin € 225,- uit onze kas aan hem gegeven, want dat bedrag kwam hij nog tekort. Met dank van Martin aan alle goede gevers gaat hij dus volgende week met Marianne, Erna en vriendin Toos naar Auroville. Wij wensen hen allen een mooie reis!

5)

We discussiëren over een eventueel weekend.

Besloten wordt dat we dit jaar geen weekend zullen organiseren, maar wel zullen nadenken over wanneer dan wél – waar dan – onder leiding van wie etc. Wordt vervolgd.

6)

Hannah geeft aan te willen stoppen met de organisatie van de groep. Ze wil dit jaar nog afmaken, en die tijd ook gebruiken om haar opvolging te regelen.

We zoeken dus kandidaten!!

Het is eigenlijk niet veel werk, maar het vraagt wel enige zorgvuldigheid en toewijding.

De taken zijn eigenlijk tweeledig:

- de organisatie en administratie, daarbij horen ook de financiën
- het “voorzitten” op de dag zelf, het maken van het verslag en het voorbereiden van de tekst die we gaan lezen

Marianne meldt zich meteen enthousiast aan als kandidaat voor organisatie en administratie. Zij is daar goed in en heeft nu meer tijd tot haar beschikking. Het tweede erbij zal niet gaan, want zij is als gastvrouw te zeer bezig met de praktische dingen van de dag.

Het idee wordt geopperd om het voorzitten te laten rouleren tussen de verschillende mensen die dit eventueel willen doen. We zullen zien hoe dit zich ontwikkelt.

Wil je een van bovenstaande taken (of misschien wel het hele pakket) op je nemen, laat het mij dan zo spoedig mogelijk weten. In ieder geval graag voor de volgende bijeenkomst in april. In oktober, op onze laatste bijeenkomst van dit jaar, kan dan alles geregeld zijn.

7)

Met het nieuwe jaar beginnen ook weer de nieuwe financiële bijdragen.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 40,-. Zoals altijd kun je weer per keer betalen (€ 10,- per Savitridag), of het gehele bedrag ineens overmaken (of contant betalen).

Als je per bank wilt betalen, kan dat op:

**Banknummer: NL 33 TRIO 0390 4886 58 t.n.v. H.J.M.T. Althuizen, Winschoten, o.v.v.
“Bijdrage Savitrigroep 2019”**

8)

De volgende keer lezen we canto III van book II: “The Glory and Fall of Life”. Ik denk dat we daar wel genoeg aan hebben.

Ter voorbereiding kun je het artikel van Sonia nog eens lezen, of (voor een korte inhoud) “A Summary of Savitri” van Pandit (blz. 34-37). En natuurlijk het canto zelf!!

Rondvraag

Jannet vertelde dat ze bij de Slegte de hele serie Bandamataran van 25 delen was tegengekomen voor € 10,-- per stuk. Toen ze terugkwam was alles al verkocht.

Verder meldde iedereen blij te zijn met de inspirerende, fijne dag.
Alle zieke mensen: van harte beterschap!

Iedereen die er was: dank je wel voor alle bijdragen!
Mocht ik nog iets belangrijks vergeten zijn, laat het me weten.
Opmerkingen enzovoorts zijn altijd welkom.

Hartelijke groeten

Hannah