

André en Annapurna

door Josee Lamers

André Mom kwam dit jaar naar Nederland. De reden was dat zijn moeder was overleden. Dat is zo'n gebeurtenis die uitnodigt dat je na gaat denken over je leven. Hij bleef hier en hielp zijn broer ondertussen met zijn werk. De zomers waren immers erg heet in Auroville en met het klimmen der jaren leek dat zwaarder te wegen. Hij belde met de vraag of er zoiets als een Auroville in Nederland of ergens in Europa was. We raakten in gesprek en namen na een maand de draad weer op.



Links: Tomas; rechts: André



Na een jaar landbouw te hebben gedaan aan de Hogere Landbouwschool in Deventer ging hij op zoek naar zijn weg in het leven en zijn relatie met de natuur. Een verblijf in Findhorn deed hem besluiten dat hij in een spirituele community wilde leven en zo ging hij naar de Lightberg in Haaren in Noord Brabant. Maar na 15 maanden daar vond hij toch "Hier kan ik niks mee." Dus werd het weer verder zoeken. Hij volgde het spoor van Auroville, waarover hij al in Findhorn had gehoord, en voelde zich thuis gekomen toen hij daar aankwam tijdens een reis door India: "Ja, dit is toch wel duidelijk wat ik zoek, zo ruim, diepgaand en vergaand, zoveel vrijheid. Hier word me zoveel meer aangeboden dan de *New Age stuff*".

Gepassioneerd denkt hij terug aan de bouw van de Matrimandir (MM), de ziel van Auroville, of, 'de baarmoeder van de Moeder', zoals Ruud Lohman het zei. André had o.a. gedeeltelijk het werk van Ruud overgenomen. De *skin* van MM bestaat uit *precast* betonnen elementen, balken, die aan elkaar verbonden werden en daarmee een hexagonaal patroon vormden. Waar die zes balken bij elkaar kwamen, draaide hij een spiraal van 16 mm staal om het staal heen wat uitstak van de betonnen elementen om ze met elkaar te verbinden. Daarna werd een Ferro cement bekisting eromheen gemaakt en werd het beton er in gegoten. Deze constructie bood het draagvlak aan de gouden panelen. Hij heeft er zes en een half jaar aan gewerkt. Ruud schreef een boek over de MM getiteld 'A House for the third Millenium'.

Daarna, in 1989, voegde hij zich bij Tomas op de boerderij Annapurna. De oorsprong ligt bij een groep die verbonden was aan de Ashram die een stuk land van 50 hectare had gekocht ten westen van Auroville. Zij sloegen een aantal waterputten en hebben er een jaar of negen geboerd maar er kwamen wat problemen en toen zijn ze ermee gestopt en weggegaan. In 1984 kreeg Auroville dat stuk land en eind 1985 begon Tomas op kleine schaal met het ontwikkelen van de grond in het aan de weg liggende stuk land voor landbouw. Tomas is een Nederlander, afkomstig uit Zevenaar. Bernard de Klerk, een Belgische man, kwam erbij. Bernard verwierf geld uit het Belgische fonds voor ontwikkelingshulp en dat was de eerste maandelijkse investering in Annapurna, naast donaties van anderen. André volgde in april 1989. Toen werd een tweede huis gebouwd in het midden van het gebied.

In de jaren negentig gingen de ontwikkelingen sneller met de infrastructuur en werd Annapurna de grootste boerderij en rijstleverancier van Auroville. Annapurna levert aan Solar Kitchen, Pour Tous, en het Farm Distribution Center. Dat laatste is een verdeelcentrum dat producten van boerderijen koopt, in en buiten Auroville. De prijs die de boer voor zijn product krijgt wordt elk jaar op grond van een aantal factoren zoals kostprijs e.d. opnieuw vastgesteld door de Farmgroep. Met hulp van Carel heeft Tomas de Farmgroep ooit opgezet. Hoewel het een vrije markt is van vraag en aanbod, wordt de volledige prijs betaald voor de melk van de Auroville boeren. De melk van de koeien uit de dorpen is goedkoper, maar die werd nog wel eens verdund met water. De nieuwe kaasmakerij van Annapurna zit in de benedenruimte van het huis van André. Met hulp van een gemotiveerde Duitse boerendochter is de kaasmakerij geprofessionaliseerd en meer op Europese leest geschoeid.

Annapurna is een mooi en veelzijdig bedrijf, vindt André. Er worden ook ongeïrrigeerde granen e.d. verbouwd zoals waragu, kuderavalli en sesam en mosterd. De rijst is geïrrigeerde rijst. Het klimaat is weerbarstig. De zomermonsoon is zeer onvoorspelbaar. Meestal begint men met inzaaien in augustus en wordt er geploegd in juni en juli na de eerste regenbuien. De ongeïrrigeerde gewassen zijn aardig taaie gewassen, ook met wat minder regen groeien ze nog wel, al krijg je dan natuurlijk wat minder opbrengst. Het is zware kleigrond en als het vaak geregend heeft kun je niet wieden vanwege de te natte grond. Dan groeit het onkruid zo snel dat het over het gewas heen gaat. Er is genoeg afname, geen problemen met de afzet.

Kan AVI Nederland iets voor Annapurna betekenen, zoals contact leggen met Wageningen? Er was vroeger een probleem met de rijstteelt wat ze niet konden oplossen. De Universiteit van Wageningen is er aan te pas gekomen, Tomas had contact met een assistent professor. Drie studenten hebben achtereenvolgens stage gedaan om onderzoek naar de grond, de groei van de rijst en verschillende mogelijkheden in de opzet van de boerderij te doen. Door die studies is het probleem inderdaad opgelost. Tomas heeft zelf ook flink wat proefjes gedaan met de rijstteelt hiervoor. Hij heeft af en toe nog wel contact met de assistent-professor van de Universiteit van Wageningen. Anderhalf jaar geleden is de *Gravity Separator* machine aangeschaft die op basis van verschillen in het soortelijk gewicht van granen de onzuiverheden uit de rijst haalt.



Op Annapurna doet Tomas het *over all* management, het landbouwgedeelte en houdt grotendeels de kaasmakerij onder zijn hoede. André doet de infrastructuur, de machines en het onderhoud en helpt wat bij de kaasmakerij. Samen doen ze de koeien. Er zijn overdag zo'n 17-18 Tamil dorpelingen aan het werk op de boerderij, voornamelijk vrouwen. In het seizoen, met de rijstteelt e.d. komen er vaak 5 vrouwen extra bij en voor het wieden komen er soms wel 30 mensen bij. Er waren vroeger ook bewakers, maar nu niet meer. De lonen stijgen jaarlijks, de kosten worden te hoog. Het fruit – de bananen en papaja's, en soms de groenten, zoals pompoenen, vereisen ook arbeid. Dan is er nog de zorg over het ongedierte: buidelratten, vlermuizen en heel veel soorten mieren. De zogenoemde 'scorpion ants', zijn lange mieren die steken, die voel je aardig! Veel mensen hebben waterkanaaltjes om het huis heen gelegd zodat de mieren niet binnen kunnen komen. Maar ze zijn duur, lekken vaak en het kost veel onderhoud. André heeft een betonnen geultje rondom aan het huis gebouwd, gevuld met Neemolie en afgedekt met Ferro cement platen, zodat het regenwater niet binnen komt. De olie kost weinig onderhoud en verhindert dat de mieren binnen komen.

Het is jammer, zegt André, dat er nog geen mensen zijn die in de toekomst de leiding van Annapurna over zouden willen nemen. Tomas en hij zijn inmiddels eind vijftigers. Annapurna is een grote en veelzijdige organische farm, maar toch zijn Tomas en André blij als ze quitte draaien met het moeilijke klimaat en de vele mensen op de loonlijst. André vindt het fijn te horen dat AVI Nederland Auroville wil steunen via de invalshoek van de economische ontwikkeling en de mogelijkheden voor jongeren en YouthLink. Voor jongeren wordt gedacht aan een European Hub in de Internationale Zone als onderdeel van een Internationale Integrale Yoga Universiteit. In de European Hub zitten werk- studie en leefruimten voor jongeren, studenten en startende ondernemers uit Europa die op alle gebieden, inclusief de Integrale Yoga, willen leren, delen, uitwisselen en verder ontwikkelen. Zo willen bijvoorbeeld twee studenten volgend jaar in Auroville aan de slag. Een van hen wil de 'Auroville identiteit' verkennen en een ander de vormen van de nieuwe economie. André denkt dat de kleine boekjes die destijds uitgegeven waren door Ank Hermes goed zijn voor jongeren om aan de hand van een enkel onderwerp de Integrale Yoga te leren kennen. Misschien is een heruitgave een suggestie voor het Aurofonds?



De voors- en tegens van de City overwegend, zegt André dat Auroville zonder meer een goeie plaats is met veel fijne mensen. Er zijn ook mensen die niet zo serieus bezig zijn met de Integrale Yoga. Er is een enorme variatie, en ondanks dat heeft iedereen toch in enige mate iets gemeenschappelijks wat het geheel bij elkaar houdt. Er zijn hele verschillende typen mensen, echte zakenlui, veel kunstzinnige mensen, en rustige of drukke types. Verschillen in nationaliteiten spelen niet zo'n grote rol, er is meer verschil tussen de Westerse en de Oosterse cultuur, tussen Europa en India. Maar ook dat is geen probleem als iedereen toegewijd is tot het ideaal, de Charter van Auroville. Want het gemeenschappelijke ideaal kan alle verschillen overstijgen. André vertrekt eind november weer geïnspireerd naar zijn stad: Auroville. ■



Start Annapurna	Land gekocht in 1960 door ashram, in 1986 gestart met de organische landbouw
Huidige stewards en bewoners	Tomas en André
Oppervlak	135 acres, waarvan 55 acres intensief is bebouwd; al het land dient een doel
Jaarlijkse omzet	Ca 4 miljoen roepies
Vrijwilligerswerk	Accommodatie voor drie personen
Annapurna Support Fund	Investerings (min. 10.000 roepies voor 1 jaar) of donaties
Info & contactadres	annapurnafarm@auroville.org.in
Website	www.auroville.org/contents/2871
	http://www.green.aurovilleportal.org