

Savitri bijeenkomst 13 april 2019

Ook gisteren waren we met een minder grote groep dan gewoonlijk, zodat we genoeg plaats hadden in de serre bij Marianne.

Er waren mensen ziek of om andere redenen afwezig, maar we kregen groeten en goede wensen voor deze dag van verschillende kanten.

Het was leuk om Letteke weer te zien; ook Anneke en Roos waren er, en Hans-met-gitaar, die voor ons twee mooie liederen zong.

Onze gastvrouw Marianne had zoals altijd de tafel klaar met koffie, thee en lekkere dingen, inclusief paaseitjes. Dank je wel, Marianne voor al je niet-aflatende goede zorgen!

Ondanks het kleinere, intiemere groepje, hebben we toch levendig van gedachten gewisseld en werd het een gezellige, inspirerende dag die tot tevredenheid stemde.

We zijn begonnen in Book II, canto III, na een korte stilte.

Dit is geen gemakkelijk canto ("The Glory and Fall of Life").

Meermalen vroegen we ons af wat er nu eigenlijk stond.

Na het eerste korte stukje dat de verdere ontdekkingsreis van Aswapaty beschrijft, wordt er over "Life" gesproken, aangeduid door "She":

"She wrestles with danger and discovery
In the unexplored expanses of the Soul".....

"As if all possibility must be drained
And anguish and bliss were pastimes of the heart."

"Or, swaying, she tossed between her heights and deeps
Uplifted or broken on Time's incessant wheels"....

Bijna vanzelf brachten deze teksten ons op de tegenstellingen en polarisaties, die zich in de wereld van vandaag zo duidelijk aftekenen – maar niet alleen daar, ook binnen in ieder van ons. Alles is in onszelf aanwezig.

Hoe komen we tot harmonie, tot eenheid? Hoe leren we onszelf kennen? Hoe transformeren we datgene wat getransformeerd moet worden?

Belangrijk hierbij zijn **twee** dingen: onze **adem**, die ons naar binnen brengt en alle gebieden met elkaar kan verbinden. We ontwikkelen een grondhouding van aandacht die ons helpt alle delen van ons wezen te ontdekken. Ademoefening is ook de eerste en de laatste oefening in de yoga, en een belangrijk onderdeel van alle yogapaden.

Ook de werelden waar Aswapathy doorheen trekt, kunnen we in onszelf ervaren met behulp van de adem, tot op zekere hoogte, en we kunnen van beneden naar boven trekken en andersom, en onze energie brengen waar die het hardst nodig is.

En het **tweede** is datgene wat ons in deze groep ook ten diepste verbindt: de visie van Sri Aurobindo, de grond van ons bestaan. Als we van daaruit steeds meer leren leven – en daarbij midden in de wereld blijven staan – kunnen we stapje voor stapje verder komen op het lange pad.

Daarbij is een kwaliteit als gelijkmoedigheid – je niet laten meeslepen door de tegenstellingen van het leven, door pijn of vreugde, tegenslagen of geluk – essentieel. Maar niet in een, twee, drie te verwezenlijken.

Eens te meer spreken we onze dankbaarheid uit voor het feit dat we Sri Aurobindo en de Moeder zijn tegengekomen in ons leven.

Hierbij wil ik het laten wat onze gedachtenwisseling betreft. Er was meer, maar dan wordt dit verslagje te lang.

De liederen van Hans pasten weer wonderwel bij wat we gelezen hadden. De tekst komt dan dieper naar binnen en opent soms vergezichten die er voorheen niet waren.

Misschien hebben we in dit canto over veel heen gelezen waar we dieper op in hadden kunnen gaan, want we waren eerder “klaar” dan anders.

Overgang naar afspraken en meer.

1)

De data voor dit jaar zijn: **13 juli en 12 oktober.**

2)

Gaan we de volgende keren door naar een volgend canto als we vroeg klaar zijn met de geplande tekst? Dat kan eigenlijk best, we kunnen vrij omgaan met het programma zoals we dat willen.

3)

De begintijd. Soms komen mensen later binnen, en anderen moeten dan lang wachten tot iedereen gearriveerd is. We besluiten om voortaan om **half twaalf** te beginnen met lezen, en verwachten dan dat iedereen op tijd zal zijn.

4)

De organisatie van onze groep:

Met algemene stemmen wordt Marianne gekozen tot degene die de organisatie en administratie op zich zal nemen vanaf januari 2020.

Besloten wordt om het “voorzitten” te laten rouleren. Als we vier mensen kunnen vinden die dat om toerbeurt willen doen, hoeven die maar eenmaal per jaar voor te zitten.

Hans en Jannet bieden zich aan. Met veel dank van ons! We hebben dus nog **twee** mensen nodig!

Wie biedt zich aan? Graag voor onze volgende bijeenkomst in juli.

5)

De jaarlijkse contributie bedraagt € 40,--. Zoals altijd kun je weer per keer betalen (€ 10,-- per Savitridag), of het gehele bedrag ineens overmaken (of contant betalen).

Als je per bank wilt betalen, kan dat op:

**Banknummer: NL 33 TRIO 0390 4886 58 t.n.v. H.J.M.T. Althuisen, Winschoten, o.v.v.
“Bijdrage Savitrigroep 2019”**

6)

De volgende keer lezen we canto IV van book II: “The Kingdoms of the Little Life”. Mochten we daarmee vroeg klaar zijn, dan kunnen we dus doorgaan naar Canto V (zie 1).

Ter voorbereiding kun je voor een korte inhoud in “A Summary of Savitri” van Pandit terecht, en natuurlijk het canto zelf lezen!!

Rondvraag

Till vraagt zich af of we het lezen niet kunnen beginnen na de lunch (omdat we steeds later lijken te beginnen), en dan met een korte pauze een intensievere leesmiddag kunnen hebben, waarbij we de hele middag beter geconcentreerd kunnen blijven op de tekst. We overleggen over dit voorstel, maar vinden de lunch en de gelegenheid om met elkaar te praten ook belangrijk. Wel verplaatsen we de aanvangstijd naar half twaalf (zie 3).

Marianne zegt dat Martin (die nu ziek is) dankbaar is voor alle donateurs.

Zij vertelt voorts over de land afkalving bij Quiet en over de strekdammen die gebouwd gaan worden, zodat Quiet niet in zee verdwijnt. Deze dammen worden gebouwd met geld uit de nalatenschap van Dorothy.

Over de eventueel aan te leggen 4-baansweg door Auroville is nog niets nieuws bekend.

Harry vertelt iets over de bio-region en hoe belangrijk die is voor de watervoorziening van Auroville en Pondicherry.

Verder meldt iedereen tevreden te zijn met deze inspirerende dag.

Iedereen die er was: dank je wel voor alle bijdragen!

Mocht ik nog iets belangrijks vergeten zijn, laat het me weten.

Opmerkingen enzovoorts zijn altijd welkom.

Hartelijke groeten

Hannah