

Savitri bijeenkomst 12 oktober 2019

Voor de laatste keer doe ik verslag van de Savitri-dag.

Met enige weemoed, maar ook met het gevoel dat het zo goed is.

Het werd een dag vol verrassingen!

Een volle tafel in de serre: na enige tijd zagen we bv. Pieter en Josée weer terug.

Een volle tafel in de keuken: gastvrouw Marianne had zoals altijd voor ons koffie, thee en lekkere dingen. Dank je wel, Marianne!

En Hans-met-gitaar zong twee mooie liederen voor ons.

Dat zijn al fijne verrassingen, maar Till hield onverwacht, namens iedereen, een mooie speech om mij te bedanken voor alles wat ik gedaan heb de afgelopen tijd. Dat ging vergezeld van een prachtig lampje dat mooie kleuren uitzond (ik heb het al een plaatsje gegeven). Het wordt mijn ziele-lampje.

Van Marianne kreeg ik een prachtige doek om aan mijn lege muur te hangen (hij hangt er al), en een doosje wierookjes met voor mij de perfecte afmeting.

Ja, ik voel me heel rijk, niet vanwege de cadeaus, maar vooral door alle warme woorden en blijken van waardering. Terwijl ik jullie allemaal juist heel veel dank wil zeggen voor de steun en medewerking die ik gekregen heb in de loop der jaren. Ik deed het met liefde en plezier, en heb nooit het gevoel gehad dat het “veel werk” was. Jullie zijn en blijven in mijn hart.

Een andere verrassing was de warme sfeer gisteren. We lazen een intrigerend canto waarover geanimeerd van gedachten werd gewisseld. We hebben veel gelachen. Het was gewoon een leuke dag.

Na een afsluitende korte stilte hebben we het volgende afgesproken:

De nieuwe data voor 2020:

11 januari

4 april

4 juli

3 oktober

De nieuwe organisator:

Met algemene stemmen wordt **Marianne** gekozen tot de organisator/administrator van de groep. Binnenkort maken Marianne en ik een afspraak om een en ander over te dragen.

De nieuwe voorzitters:

Er hebben zich geen gegadigden meer gemeld. **Jannet en Roos** gaan in 2020 beginnen, en dan zien we verder. **Jannet** bijt de spits af in januari.

Rondvraag:

Erna meldt dat de snelweg door Auroville van de baan is. Opluchting! We wisten het nog niet.

Hans zegt dat op de website van Auroville onder het item “News + notes” dit soort nieuws te vinden is (als ik het allemaal goed heb gehoord).

Marianne vertelt dat er voor haar veranderingen komen in haar huis (een te lang verhaal voor hier). Maar we kunnen gewoon bij haar blijven komen!

Er was nog iemand met een persoonlijke mededeling (niet voor het verslag). Verder: dank voor de fijne dag, wordt gezegd.

De volgende keer lezen we canto 6 van boek 2: “**The Kingdoms and Godheads of the Greater Life**”. Als je alvast wilt gaan lezen: de commentaren van **Alok Pandey (vertaald door Chris!)** zijn de moeite waard en te vinden op de site.

Iedereen die er was: dank je wel voor alle bijdragen!

Opmerkingen enzovoorts zijn altijd welkom.

Hartelijke groeten en nogmaals dank voor alles

Hannah